

deel 1

ieder zijn mening



A. Wat is jouw mening?

Iedereen leest elke dag wel eens iets. Het hoeft niet altijd een dik boek te zijn. Ook de krant, een tijdschrift, een stripverhaal kunnen heel leuk zijn om te lezen.

Wat is jouw mening over volgende uitspraken?



1. Boeken lezen is saai, dat is voor nerds!

A	Helemaal akkoord
B	Een beetje akkoord
C	Helemaal niet akkoord

2. Lezen is niet meer van deze tijd! Nu gebruik je internet om iets te weten te komen.

A	Helemaal akkoord
B	Een beetje akkoord
C	Helemaal niet akkoord

3. Lezen is zalig! Je bent dan eens helemaal in je eigen wereld verzonken en je waant je op een onbewoond eiland.

A	Helemaal akkoord
B	Een beetje akkoord
C	Helemaal niet akkoord

4. Ik zou een avondje televisie wel eens willen inruilen voor een avondje lezen. Ik denk dat dit heel leuk kan worden!

A	Helemaal akkoord
B	Een beetje akkoord
C	Helemaal niet akkoord



B . Wat is hun mening?

Hieronder lees je wat 3 jongeren uit het middelbaar vertellen over hun leeservaring...
Lees hun mening over lezen.



Merels mening:

.....

Ik vind het heerlijk om door een boek in een andere wereld te kruipen. Lezen is heel ontspannend voor mij omdat ik dan nergens anders aan hoeft te denken. De Harry Potterboeken betekenen veel voor mij. Er zit zoveel humor in de boeken dat je ze soms hardop lachend kunt lezen en bij verdrietige stukken af en toe flink moet slikken of gewoon in huilen uitbarst. **Merel Jansen, Middelburg, Nederland**

Arno's mening:.....

Liever dan lezen speel ik gitaar of ben ik op de computer bezig. Maar als ik eenmaal in een boek ben begonnen, lees ik het met plezier helemaal uit. Ik vind lezen belangrijk. Het laat je beter omspringen met taal en je leert er ook beter door schrijven. **Arno Goossens, Lier, Vlaanderen**

Saviera's mening :.....

Stel je voor dat ik niet zou lezen, dan zou ik ook niet verder komen. Je moet geduldig lezen om te weten hoe het verhaal eindigt. En als je in je leven geen geduld kunt opbrengen, kun je je ook niet ontwikkelen. Het boek *Jane Eyre* van Charlotte Brontë betekent veel voor mij. De hoofdfiguur maakt zoveel nare dingen mee en toch blijft ze altijd aardig. Uit dit boek heb ik geleerd dat al gaat het slecht in je leven, als je eerlijk bent en doorzet, word je uiteindelijk toch gelukkig. **Saviera Jon, Paramaribo, Suriname**

Een mening is een persoonlijke opvatting, een persoonlijk idee over iets of iemand.

Een mening is subjectief.

Een feit is een gebeurtenis die echt is gebeurd en die je kan controleren.

Een feit is objectief.



Welke omschrijving geeft het beste weer wat de jongeren willen zeggen?

Merel :

A	Merel moet steeds lachen of wenen bij het lezen van een Harry Potterboek
B	Merel zegt dat het lezen van een Harry Potterboek haar alles even doet vergeten
C	Merel leest alleen maar Harry Potterboeken

Arno :

A	Arno heeft 3 hobby's heeft : lezen, gitaar spelen en de computer
B	Arno leest een boek steeds helemaal uit
C	Arno vindt dat hij door veel te lezen ook beter is in taal

Saviera :

A	Door te lezen kan je ook iets leren voor je eigen leven
B	Als je nooit leest, kan je jezelf ook niet verder ontwikkelen
C	Als je traag leest, weet je ook altijd het einde van het boek

Schrijf de juiste mening in een kernachtige zin boven de uitspraken van Merel, Arno en Saviera.

Welke uitspraak sluit het beste bij jouw mening aan? Leg uit.

.....
.....

Extraatje : Hoe moet een journalist in de krant schrijven : subjectief of objectief?



Wanneer men tijdens een discussie zegt: "ieder zijn mening", wat bedoelt men daar dan mee?

C. Mening of feitelijk niet?

Je weet nu precies wat een mening en een feit is.

Kan je dan nu volgende uitspraken beschouwen als een mening (subjectief) of eerder als een feit (objectief)? Eén uitspraak bevat zowel een mening als een feit!

Wat een mooie jas heb jij aan!

.....

Mijn hond is een echte rashond!

.....

Jeroen Meus is de beste kok van België

.....

Mijn vader brak zijn been en loopt nu rond met een gips. De eerste week mag hij er zelfs niet op lopen...

.....

Weerman Frank zei nochtans dat het vandaag mooi weer zou worden...en nu regent het!

.....

Tijdens de Ronde van Vlaanderen kwam Fabian Cancellara zwaar ten val. Jammer, hij had anders zeker de koers gewonnen, want hij is de beste!